

Liliana uit Australië

15 jaar - zoekt gastgezin – vanaf januari 2019

Naam: Liliana

Land: Australië

Geboortedatum: 20 januari 2003

Persoonlijke eigenschappen: Spontaan, eigenwijs, leergierig, slim, grappig en soms een beetje vergeetachtig

Verblijfsperiode: een schooljaar

Hobby's: lezen, zwemmen, tv-series kijken, korfballen, tennissen, shoppen en afspreken met vrienden

Bijzonderheden: milde allergie voor pollen



Hoi,

Mijn naam is Liliana (maar ik word het liefst Lily genoemd) en ik ben op dit moment 15 jaar. Ik ben geboren in Brazilië, waar mijn vader en moeder elkaar hebben ontmoet. Mijn vader was Braziliaans en mijn moeder is Australisch. Toen ik vijf jaar was zijn mijn moeder en ik naar Tasmanië verhuisd voor de studie en het werk van mijn moeder. Ik zit momenteel op een kostschool in Tasmanië en woon dus daar. Mijn moeder woont in het noordwesten van Australië vanwege haar werk. Vroeger hebben wij zelf ook studenten uit Japan en Brazilië in huis gehad.

Toen ik jong was sprak ik vloeiend Portugees, maar helaas ben ik het spreken enigszins verleerd, al versta ik het nog wel. Op school heb ik ook les gehad in Mandarijn, Japans en Frans. Engels is mijn favoriete vak, maar drama vind ik ook heel leuk. Op m'n school is sporten erg belangrijk en daarom doe ik zomers tennis en in de winter speel ik korfbal. Vroeger heb ik ook aan wedstrijdzwemmen gedaan, maar nu zwem ik alleen nog omdat ik het leuk vind. In mijn vrije tijd ga ik graag leuke dingen doen met vrienden, zoals shoppen. Ik lees veel boeken en mijn favoriete genre is avontuur of crime. M'n favoriete boek is 'All the Bright Places' door Jennifer Niven, maar Harry Potter vind ik ook erg leuk. In het weekend kijk ik ook graag naar Netflix, bijvoorbeeld naar Grey's Anatomy, Pretty Little Liars en Suits. Waargebeurde misdaad documentaires vind ik ook interessant. Ik ben dol op dieren, maar vooral op mijn kat Purcy.

Deze uitwisselingservaring zal mijn blik op de wereld vergroten. Ik heb al best veel van de wereld gezien, maar de Europese cultuur is mij nog redelijk onbekend. Ik kijk er naar uit om bij een gastgezin te wonen met een andere cultuur, om verschillen en overeenkomsten in onze twee culturen te ontdekken.

Aangezien ik enigst kind bent zou ik graag ook gastbroers- of zusjes willen hebben, om dat ook te kunnen ervaren. Ik heb er erg veel zin in en ben enthousiast om straks deel uit te gaan maken van jullie gemeenschap en alles wat jullie doen. Ik wil natuurlijk ook mijn cultuur en levensverhaal delen als jullie daar geïnteresseerd in zijn. Ik ben een goede luisteraar en geïnteresseerd in andere culturen. Ook ben ik een open persoon en deel ik graag mijn ervaringen met anderen.

Hopelijk tot gauw!

Groetjes Lily

**Voor meer informatie of vragen neem contact op met het High School Holland team:
Highschoolholland@travelactive.org of +31 (0)20 737 20 62**